

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020

MARTINUSKERK WARNSVELD/LEESTEN



???

afscheid ambtsdragers

mmv. Yvonne en Stijn Lieftink: cello, Eline en Jente Lieftink: viool

Muziek voor de viering: uit Drie duetten voor 2 violen,
de eerste twee: Prelude en Gavotte, van D.Shostakovich

Welkom

De 2 kaarsen op tafel worden aangestoken door de ouderling
van dienst. Stilte.

Intochtspesalm: 121: 1 en 4, Ik sla mijn ogen op en zie / staande

Bemoediging:

Voorg: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed; *hierna kunt u weer gaan zitten*

ALLEN: WIJ AANBIDDEN U, HEILIGE GOD,

Voorg: Bron van Leven, Lucht die wij inademen.

WIJ AANBIDDEN U, NABIJE GOD,

Schepper der wereld, die ons bestaan met schoonheid tooit.

WIJ AANBIDDEN U, LEVENSADEM,

Die ons in Jezus uw Zoon zo nabij gekomen bent.

WIJ AANBIDDEN U, TEDERE GOD,

die ons van dag tot dag tegemoet komt,
in verborgenheid aanwezig bent.

WIJ AANBIDDEN U, GOD..... AMEN.

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed; Glorialied: Lied 713, Wij moeten Gode zingen

Groet: Vrg.: De Eeuwige zij met u.

ALLEN: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.

Lezing uit de Profeten: Daniël 1, gedeelten

Lied 137a, Toen wij zaten langs het water

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 20: 1-16

Muziek: Prelude uit de 2e cellosuite van J.S.Bach, BWV 1008

Overdenking

Muziek: Concert in g klein van F. Couperin deel 1. Rondeau, 3.

Air Tendre en 4. Air Leger

Wij nemen afscheid van de ambtsdragers Jan-Joop Harkema, Klaas Jellema, Natasja Heuvelink, Willemien Regelink en van de taakdragers Christine Feenstra en Eline Ruegebrink.

Lied 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

Collecten: 1^e collecte: Bestemd voor KIA wereldwijd

2^e collecte: Voor het werk in en om de kerk, vandaag voor kinder- en jeugdwerk



Slotlied: Lied 991: 1, 3, 4 en 7, De eersten zijn de laatsten

Zending en zegen, beaamd met gesproken AMEN / *staande*

Wilt u nog weer even gaan zitten tot u een seintje krijgt dat u aan de beurt bent om de kerk te verlaten?

Strijk'kwartet':

familie Lieftink, Yvonne en Stijn: cello, Eline en Jente: viool

Organist: Jeroen Pijpers . Voorganger: ds. Liesbeth Burger

Lectrix: Willy Ruegebrink. Koster: Gerrit Ruegebrink

Mededelingen:

Elke donderdagavond om 19.30 u is er interculturele Bijbelstudie in de Eekschuur, coronaproof, in een grote kring. We lezen het boek Handelingen. Voertaal is Engels, er wordt vertaald. Iedereen is welkom.

Woensdag 30 sept.: Workshop God in de Supermarkt.

De workshop "God in de supermarkt" is bedoeld als een inspirerende, humoristische, interactieve, gezellige en interessante avond die je aan het denken zet over de keuzes die je elke dag maakt en die je daarin wakker houdt. Zeker in deze tijd waarin alles wat eerder zo gewoon was in een nieuw licht komt te staan. De workshop wordt gehouden op 30 september in de Eekschuur in Warnsveld van 19.45 – 21.45 uur. Om het goed te kunnen organiseren en aan alle corona-maatregelen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dat kan via diaconie@pknwarnsveld.nl We hopen dat u komt en eigenlijk ook dat u zich nu direct aanmeldt 😊!

Marjan Kruij, taakdrager duurzaamheid Prot. Gem. Warnsveld/Leesten en Willemien Erbrink, diaken duurzaamheid Prot. Gem. Zutphen in samenwerking met BG&O